

Jaarverslag 2023 commissie Jaarboek

De commissie Jaarboek bestond in 2023 uit de volgende personen: Huib Uil (voorzitter), Inge Schipper (eindredacteur), Corstiaan Prince (secretaris), Robert van Leeuwen, Lydia Mol-Sipman en Jop Steenhof de Jong.



Vrijdag 24 november 2023 verscheen de 48ste editie van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Traditiegetrouw werd het jaarboek gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering van Stad en Lande, die dit jaar werd gehouden in een goed gevuld Tonnenmagazijn in Brouwershaven. De presentatie werd gezamenlijk verzorgd door de redactieleden Inge Schipper en Ilja Mostert, die om beurten een korte toelichting gaven op een artikel uit de nieuwe Kroniek.

Ook deze jaargang bevat een reeks boeiende artikelen over de historie van Schouwen-Duiveland. Het openingsartikel is verzorgd door Ilja Mostert. In een spannend verhaal vertelt hij over de Zierikzeese kaper Adriaen Leendert Anker, die in 1703 jacht maakte op vijandelijke schepen voor de kust van Schouwen. Alexander van Dopff, een Zierikzeese bestuurder tijdens de Franse overheersing, is de hoofdfiguur in een bijdrage van Adri van Vliet. Huib Uil verklaart hoe en waarom hervormde gemeenten op Schouwen-Duiveland rond 1900 een omslag maakten van vrijzinnige naar meer orthodoxe opvattingen. Kleurrijk is de bijdrage van Toon Franken over de vele geschilderde muurreclames die Schouwen-Duiveland vroeger sierden. Hiervan zijn nog altijd verschillende voorbeelden te vinden op het eiland, zoals de muurbeschildering van het margarinemerk Solo in Dreischor.

Dick Schutte verhaalt over het leven van Nico Beije, een ondernemende man die Renesse in de vorige eeuw als badplaats op de kaart wist te zetten. Het slotartikel wordt verzorgd door Jop Steenhof de Jong. Hij beschrijft hoe de Nederlandse legerleiding aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog plannen had klaarliggen om in geval van oorlog duizenden inwoners uit het rivierengebied naar Schouwen-Duiveland te evacueren. Omdat dit plan uiteindelijk nooit is uitgevoerd en het allemaal 'zeer geheim' was, is dit een onbekend stuk geschiedenis gebleven.

De commissie Jaarboek wil op deze plaats graag haar sponsors bedanken, die ook dit jaar weer een fraaie uitgave mogelijk maakten. Een uitgave die bovendien nu voor de vijfde keer volledig in kleur en als hardcover is verschenen. De namen van de sponsors zijn vermeld in de colofon van het jaarboek.